



## **Wanneer dronk Jezus de 4e beker? Gods eschatologisch programma in de Seder. Slurp een slok.**

Denk je dat Jezus de Joodse traditie volgde van de sedermaaltijd en alle bekers dronk die gewoonlijk gedronken worden? Welke beker is dan de beker van de instelling van het Nieuwe Verbond, denk je? En wat zongen Jezus en de discipelen voor zij naar Gethsemané vertrokken?

### **De sedermaaltijd**

"En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar Ik zeg jullie, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in Mijn Vaders Koninkrijk" (Matt.26:27-29).

Tijdens de sedermaaltijd die Jezus met Zijn discipelen vierde met Pesach, dronk Hij zeer waarschijnlijk de eerste 3 van de 4 bekers die gewoonlijk gedronken worden. Velen denken dat Jezus stopte voor Hij de 4e beker dronk. Hij zei: "Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in Mijn Vaders Koninkrijk".

Als Jezus Zich aan de traditie hield van het drinken van de 4 bekers en stopte na de 3e beker, wanneer dronk Hij die 4e?

### **Vier bekers**

De 4 bekers zijn afgeleid uit Ex.6:5-6, het verhaal van de exodus. Al in de 1e eeuw waren de 4 bekers een gewoonte en vanaf de 3e eeuw werden ze een voorgeschreven traditie in de

Misjna, de Talmoed (Haggadah Pesach).

De seder blikt terug op de bevrijding van Israël uit Egypte, weg van onder de Faraó die dacht dat hij een god was, waarna God met Israël het Mozaïsche Verbond sloot op de berg Sinaï (Ex.19-24). Er staat: “Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid van de Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God, het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid (Exodus 6:5-6).

Vier woorden van God worden in 4 bekera tijdens de Seder herdacht:

- De 1e beker is van de heiliging: “Ik zal u uitleiden”.
- De 2e beker is van de redding: “Ik zal u redden”.
- De 3e beker van verlossing: “Ik zal u verlossen”.
- De 4e beker gaat over aanneming: “Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn”. De 4e beker wordt ook wel de beker van de consummatie en anticipatie genoemd.

### **De 3e beker**

Velen geloven dat Jezus de 3e beker hief toen Hij het Nieuwe Verbond instelde in vers 27-28. Toen de discipelen de beker aannamen en eruit dronken, bevestigden zij daarmee dat zij het verbond dat Hij instelde met Hem aangingen in afwachting van de effecten.

### **De 4e beker**

Wanneer dronk Jezus de 4e beker, de beker van aanneming en anticipatie (vers 6)? Hier komt je koninkrijkstheologie op tafel. Hij zei dat Hij die 4e beker niet zou drinken behalve in het Koninkrijk. Wanneer is dat?

Sommigen zijn van mening dat Jezus de 4e beker aan het Kruis dronk: “Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn, op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond. Daarna zei Hij: Het is volbracht (Joh 19:29-30).

Maar er stond een kruik, geen beker, Jezus dronk van een spons, op een hysopstengel, en Hij dronk alleen, niet met Zijn discipelen. En hysop staat in de bijbel voor ontzondiging (Psalm 51:9).

Matt.26:29 geeft het antwoord. Jezus zegt daar dat Hij de beker met Zijn discipelen nieuw zal drinken in het Koninkrijk (“met u”).

De 4e beker moet nog gedronken worden. Dat gebeurt tijdens de Grote Bruiloftsmaaltijd bij de Wederkomst wanneer iedereen erbij is (Opb.19:9). Jezus drinkt de 4e beker met al Zijn verbondsgenoten tegelijk. Dat is bij de ontknoping van de vaart der volkeren wanneer iedereen erbij is die is ingegaan op Gods roep. De sedermaaltijd is nog gaande, zou je kunnen zeggen. De sedermaaltijd is pas compleet wanneer Yeshua op de Olijfberg zal staan en heel Israël aan Vaders boezem heeft gedrukt (Matt.23:39, Zach.14:4). “Hunner is de aanneming tot zonen” (Rom.9:4, 11:25-32, Rom.1:16, Matt.10:6, enz.). Israël zal nog een grote opwekking meemaken en wie kan Hem stoppen? Goede bekomst.

### **De lofzang**

Na die 3e beker zong Jezus met de discipelen de lofzang (Matt.26:30). Zoals gewoonlijk

zongen zij á capella en zong de leider van de sedermaaltijd terwijl de tafelgenoten wat gezongen werd beantwoordden met “hallelujah”.

Wat zong Jezus? Heel de Hallel, Psalm 114-118, of een deel ervan. En ook dat is profetisch: In de Hallel klinkt namelijk Gods eschatologisch programma van verlossing tot aanneming.

- Al zingend moet Jezus bij Psalm 116:13-14 zijn aangekomen. Daarin zong Hij Zijn toewijding aan de eed dat Hij de beker van verlossing zou drinken met Zijn volk Israël erbij: “De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de naam des HEREN aanroepen. Mijn geloften zal ik de HERE betalen, in de tegenwoordigheid van al zijn volk”.

Misschien zong Hij ook gauw vers 15 daarna, wetend dat Zijn Vader zou waken: "Kostbaar is in de ogen des HEREN de dood van zijn gunstgenoten". Wanneer Jezus later in Gethsemané door angst wordt aangegrepen, bidt Hij: "Laat deze beker aan Mij voorbijgaan, maar niet wat Ik wil, wat U wilt" (Matt.26:39).

- Daarna moet Hij al zingend aan zijn gekomen bij Psalm 118:25-26 en bezong Hij alvast Zijn Wederkomst: “Gezegend hij, die komt in de naam des HEREN.” “I’ll be back!”.

Het exodus verhaal uit Egypte legt zo de basis voor de exodus uit de macht van de zonde, uit de greep van de duisternis naar binnen in het Koninkrijk. De sedermaaltijd bevat zo Gods eschatologisch programma van heiliging, redding, verlossing en aanneming, en een hele eeuwigheid met Hem als Zijn volk.

### **Slot**

Als Jezus de eerste 3 bekers dronk, zou Hij dan de 4e laten staan? Nee. Wij zullen die “nieuw met Hem drinken in het Koninkrijk”. Zó vast staat de komst van het Koninkrijk, zó vast staat dat Jezus terugkomt in de wolken, dat Hij de 4e beker liet staan als verzekering.

Drink jij die beker dan met ons ook? Ben je erbij aan de Bruiloftsmaaltijd? Zien wij je daar aan tafel zitten? Jezus is ook voor jou gestorven. Als je nu de 3 bekers van heiliging, redding en verlossing drinkt door het offer van Jezus, dan zal de 4e beker niet aan je voorbijgaan en daar ook voor jou staan. Slurp een slok van elke beker!, zou ik zeggen, en bedwing je niet! Slurp ze helemaal leeg! Jezus komt terug.

Chag pesach en bikkoeriem sameach, chevariem.